

In de spotlight Gijs Baars



Hallo ik ben Gijs Baars, geboren te Vreeswijk op 26-03-1946



In 1989 ben ik begonnen met schilderen met de technieken: aquarel, acryl en olieverf.



Na een geruime tijd dit gedaan te hebben was ik de uitdaging kwijt ben ik begonnen met boetseren en beeldhouwen.



Beeldhouwen is een techniek waar ik veel tijd en energie in stop.

Tevens werk ik samen met nog een aantal beeldhouwers in ons eigen atelier” de Beeldhouwerij” te IJsselstein.



Mijn kennis deel ik graag met anderen onder meer door het geven van diverse workshops en cursussen